

Formandens beretning - Fyn Rundt 2024

Dette er min 10. beretning – tak fordi jeg får lov!

I år var rekord år – hold nu op, 57 tilmeldte skibe, 56 stillede til start første dag, det var vildt!

Igen går tankerne på, om vi skal have en max grænse på deltagere.

Meeeen, vi vil jo helst ikke sige nej til nogen, da vi gerne vil se jer alle sammen!

Så indtil Jay siger at nu *kan* han ikke "tetrise" flere skibe ind i havnene, så laver vi ikke en grænse!

Vi var i år tilbage i Bogense – som altid en dejlig starthavn. Det gode vejr havde gjort, at de fleste allerede ankom lørdag, i en lind strøm blev havnen fyldt op.

Sekretariatet blev sat op på ELEPHANTEN, og så gik indskrivningen ellers i gang søndag.

Der skal igen lyde en kæmpe tak til Erik, Elo, Rikke, Caterina, Mathias og Dorte for deres utrættelige arbejde – også når nogen kommer til midnat for at købe spisebilletter...

Fredericia – flot sejlads fra Bogense til Fredericia – det blev en smuk dag på vandet.

Vi blev taget godt imod i Fredericia, der var ryddet kajplads til os, og der var folk på kajen. Solen skinnede og byen bød sig til.

Slæbebådene sejlede paradesejlads med brandpumperne tændt, det så godt ud, og det så også ud til at de nød det, da de på tilbagevejen gled stille forbi mens besætningen tog billeder.

Tirsdag var det afsted mod Assens – flot tur ned igennem broerne, og dagen bød på lidt bladet vejr – der var stille vejr og regnvejr, men vi fik dog også lidt solskinsvejr. Vind var der ikke meget af, og på flere skibe blev der roet, padlet, pøset m.m. Så var vi da godt beskæftiget så længe.

Det vilde regnvejr kom da vi lå i havn – der blev sluserne åbnet og der kom meget vand. På et split-sekund var kajen tømt for folk, men lige så hurtigt som regnen stoppede, var folk tilbage.

Ny dag, ny by – kursen blev sat mod Haderslev, fed sejlads, dejlig vind, ingen årer i vandet denne dag! Og sikke en flot tur ind igennem fjorden, fjordsejlads er altså noget helt specielt.

Vi var noget af et tilløbsstykke, der var godt nok mange folk på kajen, og rygтет vil vide at de var glade for vores besøg, og at der ikke behøver gå så mange år igen før vi kommer tilbage. Det er altid dejligt når byerne gerne vil se os igen!

Torsdag var der så afgang mod Faaborg – ikke helt så meget vind på dette ben, men strøm var der nok af, ved starten især

I Faaborg delte vi os op, så de små gik i kulturhavnen og de store i den "almindelige" havn – vi er efterhånden så mange at vi ikke kan gøre alt "som vi plejer" – vi håber dette er brugbart!

Svendborg – endnu en dag med vind at sejle på, dejlig sejlads! Helt tørt holdt det dog ikke, men der var ikke mere end en paraply kunne holde til, så der var stadig folk på kajen.

Til afslutningsmiddagen var der for en gangs skyld mad nok, og det var godt – det er måske endelig lykkes os at knække koden og finde nogen der kan levere godt og nok, vi har skrevet navnet ned så vi kan finde dem igen til næste år!

I år prøvede vi at holde hele festen i Rundbuehallen, men mange forsvandt da musikken startede.

Om det var det meget høje lydniveau, akustikken eller selve musikken er ikke til at sige. Rygtet siger at lydniveauet blev justeret og der var da også folk på dansegulvet til det sidste, så helt galt gik det ikke.

Det var ellers vores plan at holde festen/musikken ude på kajen foran Rundbuehallen, men det viste sig en større sag med kommunen, med tilladelser, begrænsninger m.m. Så vi endte med at afprøve Rundbuehallen igen.

Vi fik under alle omstændigheder en flot afslutning i muntert selskab – al den glæde giver mod på at tage en tørn mere, gøre det igen – for selvom sejladsen fylder meget, som den selvfølgelig skal, så er det selskabet der giver dét ekstra der gør, at vi vender tilbage gang efter gang.

Tak for jer - tak for i år – vi ses til næste år!